

## De 2 daagse Pegasus Market-Garden wandeltocht.

Op 10 Augustus verzamelde de 19 deelnemers zich in Lunteren, om vandaar te starten.

Na de kennismaking, heb ik verteld aan de deelnemers dat dit ook de geboorteplaats is van mijn vader SMI CDO M.van Barneveld van 2 Dutch Troop No 10 (I.A.) Commando.

Dat het voor hem weer bijna thuiskomen was op 17 september 1944, hij had zo graag even thuis om de hoek willen kijken.

Nadat bestuurslid Co Hartman namens COV Gelderland ons een goede wandeltocht had toegewenst zijn wij om 09.00u vertrokken richting het Lunterse Buurtbos en via de bospaden met hoogtemeters nog even de Koepel bezocht, en zijn wij ook even boven geweest en hebben een blik over de Veluwe kunnen werpen.

Verder gelopen over paden zoals de geallieerden in Oktober 1944 zijn begeleid door gidsen in de omgeving van Lunteren richting Renkum, en hebben wij langzaam de Pegasus route verlaten richting de Ginkelse Heide, en daar bij het monument even stil hebben gestaan waar de 4<sup>e</sup> Parachute Brigade op DZ-Y 18 september waren gedropt.



← De groep deelnemers.

Even verder net voor de ondergang van de A12 geluncht in het bos, daar werd door Wijnie mijn vrouw soep broodjes koffie en thee gebracht, de route vervolgd en door het bos bij de Buunderkamp uitgekomen, daar is het landingsveld LZ-S waar de 1e Luchtlandings Brigade is geland. Aangekomen in Wolfheze werden wij verrast door een groep reenactors die

de toen aanwezige para's en een 2 Dutch Troop Commando uitbeelden, hier hebben wij even gerust en kregen wij koffie, en er was ook nog iets sterkers dan koffie( Ben Nevis Whisky), daar liep Sander de Vries mee rond.

Na een 20 minuten weer op pad gegaan samen met de reenactors de route aan de noordzijde van de spoorlijn gevolgd richting Oosterbeek, en na ongeveer 900 meter even stil gestaan bij een tunneltje wat onder de spoorlijn door gaat, Hier liepen mannen van de 1st Airborne in een hinderlaag van het SS Krafft Battalion op 17 september 1944, en op 19 en 20 september werd dit tunneltje ook gebruikt door de de 4<sup>e</sup> Parachute Brigade die zich hierlangs terug trokken en om zo aan de noordkant de perimeter van Oosterbeek bereiken.



Wij zijn doorgelopen naar de Airborne Begraafplaats en hebben daar een saluut gebracht bij het graf van A. Bakhuis Roozeboom en de bloemen zijn gelegd door Commando's Jasper Engel en Theo Draaijer.

Daar stond een BBQ klaar met bier en frisdrank en daar hebben wij een heel gezellige avond door gebracht met natuurlijk de verhalen die er bij horen, en ook was Sander met Ben Nevis Whisky aanwezig.

En verraste Aristakes Jessayan ons met vrolijke liedjes op zijn keyboard en er werd ook luid meegezongen.



Sander de Vries en Max van Driel hebben afscheid genomen die konden door omstandigheden zondag niet meelopen. De nacht is verder rustig verlopen en weet niet meer wie als laatste in zijn slaapzak in gekropen. Zondagmorgen 11 augustus wassen en scheren, ontbijten en lunchpakket maken, en de eieren werden door Antoine Kroeze gebakken. Inmiddels is Otto de Goeij aangesloten die kon vanwege omstandigheden zaterdag niet mee

lopen.

Om 09.00u de tocht weer aangevangen door het bos weer richting Wolfheze gelopen onderweg nog even stil gestaan bij de watertoren van Oosterbeek waar mijn vader met 20 man van de 60 weer aankwam na een actie die niet goed verliep richting het waterpomp station La Cabine aan de N224 schuin tegenover de Leren Doedel.

Aangekomen bij het landingsveld LZ-Z waar mijn vader was geland, en doorgelopen naar de spoorweg overgang daar werden wij weer verzorgd door Wijnie met heerlijke koffie die was welkom na al dat bier en drank van de avond er voor, en hier is Hennie van der Linde als hulp bij Wijnie ingestapt zijn knie was uitgelopen ging niet meer.

Onderweg weer een lied gezongen met de titel *worst van de Hema* waarvan Aris de tekst zong en wij het refrein, zo dreunde wij weer een kilometer weg.

Bij het Veluwe Natuurcentrum hebben wij ons lunchpakket genuttigd met een kopje koffie en thee daar waren Hennie en Wijnie ook bij aanwezig, na de lunch de Ginkelse Heide over gelopen en bij de bosrand nog even gerust .





Door het Edese Bos naar de Doesburger molen gelopen, daar waren Wijnie en Hennie die ons verzorgde met drinken en de vergeten borrelnootjes van gisteravond, ook nog worst geneden en die ging er goed in bij iedereen.

Na een goed uur te hebben gelopen kwam Lunteren in zicht, en bij aankomst op de parkeerplaats de bagage ingeladen en doorgelopen naar de lokale Chinees waar wij heerlijk hebben genoten van de maaltijd.

Hier heb ik iedereen bedankt voor de deelname en ze de Pegasus Market-Garden coin uitgereikt ( die Sander de Vries heeft laten maken), ook de 2 sponsors bij deze nogmaals bedankt, en ook de toespraak van Jasper Engel werd met een instemmend applaus bevestigd.

Hierna afscheid genomen van iedereen, en hoop dat ze volgend jaar weer meedoen met de wandeltocht.



Verslag:

Martien van Barneveld.