

Operatie Infatuatie II, 1 november 1944
D-Day op Walcheren, 10 Inter Allied Commando landt bij Westkapelle

De herdenking van de bevrijding van Westkapelle vindt plaats op drie locaties. Als eerste verzamelen zich achter museum Het Polderhuis, bij de 'Liberty Bridge', militaire en landelijke overheidsvertegenwoordigers. Korpscommandant KCT Paul Jansen en de voorzitter van de Commandostichting Ron Robbemond zijn namens het Korps commandotroepen aanwezig met bestuursleden van Commandovereniging Zeeland en enkele leden van de zusterverenigingen in Nederland.



Naast het grote aantal buitenlandse oud-militairen, getooid met verschillende kleuren baret, zijn de Nederlandse oud-commando's achter het Polderhuis opvallend ondervertegenwoordigd. Na jaren op zichzelf staande KCT-herdenkingen in Vlissingen en Westkapelle te hebben georganiseerd, is besloten om de verschillende vormen van herdenking samen te voegen en deze op dezelfde datum te laten plaatsvinden.



Over de organisatie in Westkapelle niets dan goeds, maar de rol van de Nederlandse oud-commando's is hierdoor aanmerkelijk teruggedrongen. En dat terwijl de strijd om Vlissingen en Westkapelle als wapenfeit op het vaandel van het KCT staan vanwege deelname van Nederlandse commando's van 2nd Dutch Troops. De herdenking bij de begraafplaats en de Walradartoren, landingsplaats 'Erica', was voorheen een gebeurtenis die stond als een huis, waar oud-commando's uit het hele land vanuit Roosendaal per bus naar toe werden vervoerd en waar ook de Korpscommandant prominent bij aanwezig was. Natuurlijk, tijden

veranderen, samenwerking is een goed ding, maar de eigen Nederlandse commando-identiteit mag, nee moet, zichtbaar blijven.

Polderhuis

Het gehele programma wordt in het Engels gesproken. Na een woord van welkom van ceremoniemeester Marcel Adriaanse spreekt burgemeester Rob van der Zwaag van de gemeente Veere als eerste de aanwezigen toe. In verschillende toespraken klinkt de zorg door die is ontstaan door de oorlogshandelingen in Oekraïne. "Oorlog is dichtbij gekomen". De Act of Remembrance wordt voorgelezen, eindigend met de massaal herhaalde laatste zin: "We will remember them".

Bij de vele kransleggers is ook de Commandant KCT met de voorzitter van de Commandostichting Ron Robbemond, Zij leggen een krans namens het Korps Commandotroepen. Kinderen van basisschool de Lichtboei leggen tot slot bloemen bij het monument.



Achter de toren



Hierna verplaatst het gezelschap zich naar de locatie achter de toren, bij de begraafplaats, waar de 157 omgekomen burgers worden herdacht.

Het detachement oud-commando's vormt in een halve cirkel de erewacht onder commando van majoor b.d. Bert Delleman. De regie van de plechtigheid is dit jaar in handen van mevrouw Maaïke Menger, de nieuwe directeur van Basisschool de Lichtstraal en leerkracht Mariska Montaan. De dames moeten nog een beetje wennen, maar doen hun best om de ceremonie goed te laten verlopen. Ook hier spreekt

burgemeester Van der Zwaag de aanwezigen toe. Hij belicht de situatie in Westkapelle vanaf 3 oktober toen de zeedijk van Westkapelle werd gebombardeerd om het eiland onder water te zetten, met als doel de bevoorrading van de Duitse verdedigers te bemoeilijken. 157 Burgers kwamen hierbij om het leven. "Op 1 november, net voor de middag was Westkapelle bevrijd. We staan hier nu stil bij al die mensen die vochten voor onze vrijheid." Leerlingen hebben gedichten gemaakt die zij zelf



mogen voordragen. Na de overdenking van Ds. Peter van Bruggen zingen de leerlingen samen met juf Mariska het lied "Lone van Roosendaal- oorlog (een tekst van Toon Hermans).

Burgemeester van der Zwaag legt ook hier een krans namens de gemeente Veere, gevolgd door de ambassadeur van Noorwegen, de heer Svendsen, Mr. Peter Leicester namens Brigade Generaal Leicester Headquarters 4 Special Service Brigade, en de defence attaché Colonel



Piers Strudwick.

Een vertegenwoordiger voor Rebekah Sloanmather legt een krans voor haar oom John Ruming. Ferdinand Jobse vertegenwoordigt de Vrije Evangelische Gemeente Maranatha. Ivo Beekman legt een poppykrans namens het Polderhuis.

Na de vlaggenceremonie en een minuut stilte is de afsluitende hoofdrol voor de 20 leerlingen van groep 7 en 8 van De Lichtstraal. Geassisteerd door de oud-commando's leggen ze bloemen bij de graven van de omgekomen burgers. Lkol Delleman bezoekt met enkele kinderen het graf van verzetsman Jacob Brasser en een in 1940 op de zeedijk aangespoelde Engelse soldaat.



Voor de commando's zit de taak er nog niet op. Na het dankwoord van leerling Sep, een taak die hij keurig vervult, wordt verplaatst naar landingsplaats Erica, waar met een sobere plechtigheid eer wordt bewezen aan de gesneuvelde geallieerde militairen bij de landing en de gevechten in het dorp. Vanwege de sterke zuidwestenwind moeten de poppy-kransen met stenen worden verzwaard om niet de Noordzee op te waaien en de erewacht, met de rug naar de wind, moet zich schrap zetten om niet het evenwicht te verliezen.

De lunch én de warme koffie die hen wacht in dorps huis “Bij de Koster” is meer dan welkom.

Aanwezig van COV Zeeland:

Dirk Dekker, Menno Weber, Ellie de Jonge, Hans de Steur, Sjaak Cambier, Marcel van Campen met fanion, Marius Lebbink, Ken van Neijenhoff, Gert Jan de Groot en Bram Steijn.

Verslag : Ellie de Jonge - Gort