

COV Zeeland in Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp

Zaterdag 13 mei 2017 'verover't COV Zeeland het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp.

Een flink aantal leden, de meesten samen met hun echtgenotes, overmeesteren tegen 12.00 uur het restaurant van het museum waar de lunch de aftrap is voor een interessant bezoek.

Bram Steijn heet voor de eerste keer in zijn voorzitterscarrière bij de COV het gezelschap welkom bij een activiteit. Het gaat hem prima af en het is te verwachten dat Bram dit onderdeel van zijn voorzitterschap met verve gaat invullen.

Ook Menno Weber, voor het eerst in zijn rol als secretaris, spreekt een woord van welkom. Voordat Cees van de Guchte, die met Bram van der Hage de activiteit heeft georganiseerd, het sein geeft tot 'Aanvallen' geeft Stef Traas, directeur van het museum, nog even een toelichting op het programma.



Na de lunch wordt in de filmzaal aandacht besteedt aan De Slag om de Schelde. Deze slag was de langste en hevigste veldslag op Nederlands grondgebied, maar geniet nationaal en internationaal nog steeds te weinig erkenning en bekendheid. De beelden van de inval van de Duitsers en de gesprekken met mensen die de oorlogsjaren van nabij meemaakten, maken indruk.

Na de film wordt de groep gesplitst en start onder leiding van gidsen Kees de Kok en Hans van Dam de wandeling door het museum. Bij de vitrines en uitstallingen worden, vooral door gedreven verteller, Kees Kok persoonlijke oorlogservaringen toegelicht.

Operatie Infatuate I en Infatuate II trekt aandacht omdat dit onderwerp de landingen in Vlissingen en Westkapelle betreft. Jaarlijks wordt in deze plaatsen commandolandingen herdacht door het Korps Commandotroepen.

Het museum besteedt ook aandacht aan Bataljon Zeeland, dat grotendeels bestond uit oorlogsvrijwilligers die na de bevrijding van Zeeland wilden meevechten voor de bevrijding van Nederland en West-Europa. Na de Tweede Wereldoorlog werd het bataljon uitgezonden naar Nederlands Indië.



Na de rondleiding smaakt de koffie met bolus prima en geeft frisse kracht voor een wandeling door het Bevrijdingspark waarbij een bezoek aan het 'kerkje van Ellesdiek' natuurlijk niet mag ontbreken. Het gebouwtje, een zogenaamde 'nissenhut' is in 1949 als noodkerkje neergezet in Ellewoutsdijk. Sinds vorig jaar heeft het een plaats gekregen in het Bevrijdingspark.

Voor sommige deelnemers eindigt hier de excursie. Een aantal sluit het bezoek af met een gezellige nazit in het restaurant van het museum.

Ellie de Jonge