

## Commandoliederen

### ZANGLES

In het Huishoudelijk  
Reglement van de Traditieraad  
van het Korps

Commandotroepen zijn al  
sinds jaar en dag een aantal  
commandoliederen  
vastgelegd. Het zijn in wezen  
pretentieloze en weinig  
krijgshaftige liederen, maar

wel van onschatbare morele waarde bij de vele uitputtende beproevingen tijdens de  
commandotraining. Daar ligt waarschijnlijk de oorzaak, dat dit gezang ook vaak uitbundig ten gehore  
wordt gebracht op recepties, feesten, bruiloften en partijen. In deze column even terug naar de  
“zanglessen” in de elementaire commando-opleiding.



---

### COMMANDOLIED

Het kamp waarin wij leven  
staat stijf van stof en zweet  
Maar wat wij ook beleven  
wij delen lief en leed  
Wij laten ons niet kisten  
en douwen steeds maar door  
En onder het marcheren  
dan zingen wij in koor.

REFREIN: COMMANDO ZIJN, DAT IS JE WARE LEVEN  
COMMANDO ZIJN, DE JONGENS VAN STAVAST  
COMMANDO ZIJN, HET DOEL WAARNAAR WIJ STREVEN  
WIJ HEBBEN NOCH VAN CROSS OF SPEEDMARS LAST

De laatste week in bivak  
dat is de mooiste tijd  
Geen vreten in je broodzak  
toch hebben wij jolijt  
Een avondje bij “MOEKE”  
een avond op de hei  
Café's op alle hoeken  
daar lopen wij voorbij.

REFREIN: COMMANDO ZIJN ETC.ETC.ETC.

## HET KAMPLIED

In het tentenkamp komen wij bij elkaar  
uitgezocht uit de hele legerschaar  
Wij lopen en trainen bij dag en bij nacht  
en aan rusten wordt nauwelijks gedacht.

Refrein: MAAR DAN BRULT DE SERGEANT  
" OP JE BUIK DOOR HET ZAND"  
EN DAN GA JE WEER TIJG'REND VOORUIT  
JA WIJ ZIJN VAN ROEMRIJK GESLACHT  
DOOR HARDE COMMANDO'S GROOTGEBRACHT  
TIRA-LALA, TIRA-LALA, TIRA-LALA, TIRA-LALA,  
TIRA-LALA, TIRA-LALA, TIRA-LALA, .....DEKKEN!".  
JA WIJ ZIJN VAN ROEMRIJK GESLACHT  
DOOR HARDE COMMANDO'S GROOT GEBRACHT.

Vaak komt er zo'n dag, dan ontbreekt je de moed  
Je hebt dorst, slaap of pijn in je voet  
Je vuur wil niet branden, je vreten is rauw  
Je hebt honger of sterft van de kou.

Refrein: MAAR DAN BRULT DE SERGEANT ETC., ETC., ETC.

---



## SCHOREMLIED

Wij zijn jongens, één bonk schorem  
Wij laten de moed niet zakken  
Wij hadden van de week  
zo'n belazerende week  
de hele compagnie die was van streek  
van je hela, van je hola  
Wij zijn de jongens van het KCT  
Wij hebben een K, wij hebben een C, wij hebben een T, K-C-T.  
Ja, Ja .....

=====

## PARA SONG

Dit onderstaande paraliëd werd gezongen door de paracompanieën van het Regiment Speciale Troepen in het voormalige Ned. Oost-Indië en is waarschijnlijk overgenomen van de Engelse Para-eenheden in 1945. Onze jongste commando-opleidingen zingen dit lied ook weer uit volle borst. Het wijsje is de titelsong van de Amerikaanse western musical "Red River Rock". In Nederland uitgebracht onder de titel: "Een eenzame cowboy".

Come sit down by my side in the D.C.  
Do not hasten to bid me adieu  
Just remember the brave parachutist  
and the job, he is willing to do.

When the red light goes on, we are ready,  
for the sergeant, to shout: "Number one!"  
then we all huddle up close together  
and we jump through the door one by one.

When you're heading down for a landing  
Jus remember your sergeant advices  
"Keep your feet and your knees close together,  
and you'll meet mother earth very nice.

So, boys, lift up your glasses steady  
for a toast to the men of the sky  
or a toast to the men, dead already  
and three cheers for the next men to die



## *THE BALLAD OF THE GREEN BERETS*

Staf sgt Barry Sadler hielp met het schrijven van het lied "[The Ballad of the Green Berets](#)" terwijl hij herstelde van een beenwond opgelopen tijdens zijn diensttijd als 'medic' van een Special Forces-eenheid in de Vietnamoorlog. Later maakte hij een plaatje van de song en het werd meteen een nr. 1 hit gedurende 5 weken in het jaar 1966. Er werden 9 miljoen singles van dit lied verkocht.

Het lied was oorspronkelijk geschreven voor de leden van de Special Forces van het Amerikaanse leger, maar werd ook 'geadopteerd' door de groene baret-dragers van het Nederlandse leger. Het lied wordt elke keer gespeeld bij binnenkomst op de kazerne aan het eind van de Elementaire Commando-opleiding.

Ze komen dan trots de kazerne opgemarcheerd, onder de tranenpoort door, na een intensieve training van 14 weken om hun welverdiende groene baret in ontvangst te nemen.



Tekst: ***THE BALLAD OF THE GREEN BERETS***

Fighting soldiers from the sky,  
Fearless men who jump and die,  
Men who mean just what they say  
The brave men of the Green Beret.

Silver wings upon their chests,  
These are men, The Netherlands best,  
One Hundred men we'll test today,  
But only three win the Green Beret.

Trained to live off nature's land,  
Trained in combat, hand to hand,  
Men who fight by night and day,  
Courage take from the Green Beret.

Silver wings upon their chests,  
These are men, The Netherlands best,  
Men who mean just what they say,  
The brave men of the Green Beret.

Back at home a young wife waits,  
Her Green Beret has met his fate,  
He has died for those oppressed,  
Leaving her this last request.

Put silver wings on my son's chest,  
Make him one of The Netherlands best,  
He'll be a man they'll test one day,  
Have him win the Green Beret.