

*Hij heeft alleen je lichaam weggenomen
Niet wie je was en ook niet wat je zei
Ik zal nog altijd grapjes met je maken
We zullen in gedachten samen door de polder gaan
Nu je mijn handen niet meer aan kan raken
Raak je mijn hart nog duidelijker aan*

Dankbaar voor de vele jaren van liefde en humor, die hij tot het einde met ons heeft gedeeld,
hebben we afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze fantastische papa en schoonpa, trotse opa en grandpa

François Klaassen

Colijnsplaat, 7 december 1929

Colijnsplaat, 12 juli 2017

Kortgene: Geerie M. Klaassen-Leendertse
Vauxhall(Canada): Marian en Cor
*Gerwin en Colleen
Jessen, Harlow, Kloee
Mark en Hennie
Blake, Hailey*

Istanbul(Turkije): Corine en Erik
*Barbara
Susanne
Bas*
Kortgene: Erna en Izak
*Pien
Roos*
Kruiningen: Anneke en Alex
*Emiel en Samantha
Ammelien en Basiel*
Kamperland: Connie en Kees
*Bram en Larissa
Anne
Evi*
Kamperland: Willemien en Sjaak
*Evelien
Sofie*

Correspondentieadres: Spuikom 25, 4484 AZ Kortgene

De uitvaartdienst, waarvoor wij u uitnodigen, zal plaatsvinden op zaterdag 15 juli 2017
om 13.00 uur in de Nicolaaskerk, Kerkgang 2 in Kortgene.
Aansluitend zal de begrafenis in besloten familiekring plaatsvinden.
Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in Boerderij Land en Zeezicht,
St. Felixweg 3 in Kamperland.