

HET VIJFTIENJARIG BESTAAN VAN DE VOC ZEELAND

In 2006 bestond de vereniging 15 jaar, daar deze is opgericht d.d. 20-04-1991 en dit is de reden dat aan de Algemene Leden Vergadering een speciaal tintje werd gegeven. Een aantal mogelijkheden werden door het bestuur onderzocht, alsmede diverse locaties bezocht om te zorgen dat het voor allen aantrekkelijk zou zijn. Uiteindelijk werd op initiatief en voorstel van voorzitter Rinus gekozen voor de locatie "AVIFAUNA" in Alphen a/d Rijn, waar diverse mogelijkheden voorhanden waren. Vervolgens werd er een begroting opgemaakt en al spoedig bleek, dat ondanks een aantal jaren reserveren, er een flink tekort was. Tevens werd besloten om de eigen bijdrage van de leden voor deze dag acceptabel te houden. Er moest dus op zoek worden gegaan naar sponsoren en dat lukte wonderwel, dankzij de goede contacten en grote inspanningen van voorzitter Rinus, die zorgde voor een bus en een aandenken voor de leden. Ook Cor v.d. Berg liet zich niet onbetuigd en bracht een vijftal sponsoren aan: geweldig. Een particuliere sponsor, die niet genoemd wil worden, leverde ook een welkome bijdrage: dank. Hiermede was het gat gedicht en kon worden overgegaan tot de organisatie van deze dag. Het was de bedoeling om de plaats van bestemming geheim te houden, maar wie de stukken van de Algemene Leden Vergadering 2005 goed had gelezen, kon het wel raden. De datum waarop dit "feest" zou plaatsvinden, was zaterdag 13 mei 2006 en hiervoor was de gehele dag uitgetrokken. Gereisd werd per luxe-bus en in de morgenuren was het eerste vertrekpunt het Transferium te Middelburg, waar de auto's gemakkelijk geparkeerd konden worden. Iedereen was tijdig aanwezig, ook de "mannen en vrouwen" van de overkant, die nu eens kort konden kennismaken met de hoofdstad van onze provincie. Om 09.15 uur kon volgens schema worden vertrokken naar de volgende opstapplaats in Goes bij Hotel Goes (v.d.Valk). Na enige tijd gewacht te hebben, het schema was nogal ruim, kon gestart worden voor de volgende opstapplaats nl. de carpool bij Zierikzee.

Ook deze opstappers waren mooi op tijd, zelfs Rinus Verseput en ook Wim de Jonge kon daar zijn auto goed parkeren met de bedoeling, dat hij deze 's avonds makkelijk zou kunnen terugvinden. Het geheel werd compleet gemaakt door Frans Klaassen. De volgende halte was bij het stoplicht te Nieuwerkerk en ook daar konden een aantal groene baretten worden verwelkomd uit Nieuwerkerk, Ouwkerk en Breda. Er waren nu nog twee stopplaatsen te gaan en de eerstvolgende was het busstation te Oude Tonge, waar o.a. onze voorzitter Rinus bepakt en gezaakt op ons stond te wachten. De bepakkings werd al snel onder in de bus geladen, hetgeen al tot nieuwsgierigheid leidde, die niet kon worden bevredigd op dat moment. Ook onze "buitenlander" uit St. Philipsland was keurig in het vereiste tenue aanwezig met op gepoetste snor. Hij had gelukkig geen problemen ondervonden met het passeren van de provinciegrens; zijn antecedenten en papieren waren in orde. De laatste opstapplaats was Capelle a/d IJssel en om die te vinden moest je wel twee "Tomtoms" hebben om hier te komen. Helaas kon de betreffende parkeerplaats met de bus niet op de juiste wijze bereikt worden. De man die hier moest opstappen was nl. Cor v.d. Berg en het duurde nogal even eer hij de bus had bereikt, daar hij niet in staat bleek om over een slootje te springen. Dit ondanks het feit, dat hij met een grote "wing" op zijn jas liep! Of hij nu bang was om de "hoogte" van de sloot te overbruggen is niet geheel duidelijk, maar hij wist het wel heel goed te camoufleren. Een probleem was echter wel, dat 's avonds dit ritueel zich in omgekeerde volgorde diende te herhalen. Nu iedereen, 52 mannen en vrouwen, ingestapt waren, werd gehoor gegeven aan de diverse malen geuite kreet "KOFFIE", zodat Bram en Cees met vrouwelijke assistentie snel koffie en cake uitdeelden. Toen dus iedereen binnen was, heette Rinus de aanwezigen welkom en vertelde wat de bedoeling van deze dag was en wat er verwacht kon worden. Hij wees ook nog op het vijftienjarig bestaan van de vereniging en bedankte alle sponsoren voor hun medewerking en hoopte dat allen 's avonds met goede herinneringen huiswaarts zouden keren.

Vlot nu naar "Avifauna" gereden en werden talloze kwekerijen langs de rivier "de Gouwe" gepasseerd, zodat om ca. 12.00 uur de plaats van bestemming werd bereikt; de stemming was direct al best in de bus. Daar aangekomen werd onder mooie weersomstandigheden ingescheept op een boot om zodoende een tocht naar en over het Brasemermeer te maken. Aan boord werd er aan enkelen een zwemvest uitgereikt, omdat die niet konden zwemmen; was allemaal tevoren opgegeven en dus geregeld. Aan boord werd er een gebakje geserveerd en twee kopjes koffie, die er goed in gingen. Ook hier was weer voor ons aparte ruimte gereserveerd. Op de route naar het Brasemermeer werden o.a. talloze mooie en fraaie huizen gepasseerd, waarbij ook nog wat fraaie bootjes geparkeerd lagen. Dit is allemaal met eerlijk werken vast niet verdienen. Wij zijn al blij, dat we de auto op de oprit of in de garage kunnen zetten, maar daar was het dubbel op! Na een tocht van ong. 1½ uur kon het vogelpark door de dames worden bezocht en gingen de heren vergaderen in een aparte ruimte. Dit was een fraaie vergaderkamer met luxe-stoelen, waarin eenieder zich snel thuis voelde en een goede vergadering waarborgde. Dit was ook het geval, daar de vergadering een zeer vlot verloop had en weinig problemen kende, wat maar goed is ook. Rinus haalde bij de opening o.a. aan de voorgenomen organisatiewijzigingen van de Commando Stichting; de verlangde inzet van de vrijwilligers, evt. naamswijziging van de vereniging, splitsing van de website, bestuurssamenstelling, afwikkeling financiële "St. Red de Groene Baret", hoge prijzen van de Toko, het aantrekken van "jonge" oud-commando's om de verenigingen te versterken, de korpsreünie op 24 maart 2007 etc. Verder vroeg hij de leden om een bijdrage voor de speciale periodiek d.m.v. een stukje aan te leveren met als onderwerp "hoe heb ik de vijftien jaar van/in de vereniging beleefd/ervaren". De verslagen en het financieel verslag werden zonder bemerkingen goed gekeurd. Herkozen voor een periode van drie jaar werden Bram v.d. Hage en Ad Sampon. Als nieuw bestuurslid kon worden verwelkomd Gert-Jan de Groot. In de kascommissie werden benoemd: Leen v.d. Merbel en Gerrit Lamers voor een periode van drie jaar en als reserve Jaap Hilleman.

In de rondvraag werden nog een aantal vragen gesteld, maar dit zal allemaal in het officiële verslag worden verwoord. Na een dik uur werd ook door de mannen het park betreden en de dames opgezocht, zodat zij gezamenlijk nog eens rond konden kijken of lekker op een terrasje zitten en van de zon genieten. De dames hadden zich blijkbaar goed vermaakt en hun ogen goed de kost gegeven, daar zij o.a. een "vogelpeepshow" hadden bezocht en wat daar allemaal gebeurde, is tot op heden niet zo duidelijk. Wat niet weg nam, dat de dames hier blijkbaar van "gesmuld" hadden! Ondertussen was de middag al ver verstreken en kreeg men honger. Nou, ook dat was geregeld. Om 17.00 uur kon deelgenomen worden aan het "Kookfeestje", waarvoor voor ons een aparte zaal was gereserveerd, zodat we allemaal bij elkaar zaten. Al het eten en drinken was bij de prijs inbegrepen zoals; voorgerecht, vlees en vis met bijbehorende garnituur, nagerechten en alle drankjes; er kon zelfs een likijsje worden genomen. Er stond zoveel eten klaar, dat geadviseerd werd om eerst maar eens rond te kijken, zodat goede keuzes gemaakt konden worden gedurende de twee uren, dat dit spektakel duurde. Tijdens de maaltijd waren twee kelners ter beschikking, die er voor zorgden, dat de tafels werden afgeruimd en dat de glazen steeds gevuld bleven en zij hadden het dan ook erg druk. Dat eenieder het zich liet smaken zal wel duidelijk zijn en vele bezoeken aan het gepresenteerde werden dan ook gebracht of de borden nu groot of klein waren. De stemming, die al de hele dag, goed was, werd steeds beter en beter en de verhalen vlogen over de tafel tussen het eten door, of ze allemaal waar waren, is natuurlijk de vraag. Ook aan dit gebeuren kwam een einde en om 19.15 uur werd de wandeling naar de bus gemaakt en in de bus gezeten wachtte nog een verrassing. Voor de bus vertrok werd er een aandenken aan het vijftienjarig bestaan uitgereikt. De dames kregen een mooie witte handdoek bedrukt met logo/tekst en de mannen een mooi groen t-shirt met een goudkleurig logo en tekst. Dit was voor allen een niet verwachte geste.

Nu kon zodoende in een zeer goede stemming de terugreis worden aanvaard, die ongewoon snel verliep en de opstapplaatsen werden in omgekeerde volgorde aangelegd met het gevolg, dat de bus stipt om 22.00 uur in Middelburg was. Het was jammer, dat Gilles de Kok en Michiel de Visser wegens ziekte niet aanwezig konden zijn. Het was een bijzondere dag om nooit meer te vergeten en één die mogelijk is geworden door de inzet van een aantal mensen alsmede de bijdragen van een aantal sponsors en natuurlijk van de aanwezige leden met hun partners.

Dus op naar het twintig jarig bestaan!

Ad Sampon



BARETUITREKING

Onze vereniging wordt in de gelegenheid gesteld om de officiële uitreiking bij te wonen van de Groene Baret.

Hierbij kunnen per keer vijftien leden aanwezig zijn en wel op **vrijdag 15 december** a.s. Degenen die belangstelling hebben, kunnen zich z.s.m. opgeven bij het secretariaat, waarna tijdig info volgt; het zal in ieder geval een dagvullende activiteit zijn.

Twee leden hebben zich tot op heden opgegeven.

Ad Sampon, secr



VIJFTIEN JAAR VOC ZEELAND

Wat mij betreft heb ik de vijftien jaar, dat ik lid ben van de VOC-Zeeland, beleefd op een bijzondere wijze en wel vanuit een bepaalde gezichtshoek nl. als bestuurslid. Toen ik in 1991 toetrad tot de vereniging bij de oprichtingsvergadering kende ik bijna niemand en het was zelfs zo, dat een kennis van mij ook commando bleek te zijn en ik daar totaal geen weet van had en omgekeerd ook zo. Zodoende kwam ik er op dat moment pas achter. Zoals gezegd zal ik mijn ervaring beschrijven vanuit mijn hoedanigheid als bestuurslid gedurende vijftien jaren. Door lid te zijn heb ik tal van mensen leren kennen, die ik, wat jammer zou zijn geweest., waarschijnlijk anders nooit gekend zou hebben. Niet alleen heb ik mensen in de vereniging leren kennen, maar ook daarbuiten en daar bedoel ik mee, de contacten, die ik heb gehad en nog steeds heb buiten de vereniging in allerlei organisaties. Op de eerste plaats zijn dat de besturen van de zusterverenigingen en een aantal leden van Commissies van de Commando Stichting en van het bestuur van de Commandostichting. Hiernaast zijn er door het verenigingswerk nog tal van contacten geweest met allerlei overheidsinstanties en comités. De contacten in de vereniging met de leden heb ik in feite alleen maar als prettig tot zeer prettig ervaren. Met de één wat meer als met de ander afhankelijk van de frequentie van de contacten. Ook bij de externe contacten is er sprake van goede verstandhoudingen en wel zodanig, dat het woord tegenzin niet in het woordenboek voorkomt. Al met al kan dus worden gesteld, dat het lid zijn van de vereniging mij in de afgelopen vijftien jaren alleen maar positieve ervaringen hebben opgeleverd, afgezien van een soms niet te vermijden onenigheid, maar dat hoort er allemaal bij. Het geheel heeft er zeer positief toe bij gedragen, dat ik door de vereniging een erg fraaie mede invulling heb gehad van mijn vrijetijdsbesteding en mij geen kans heeft gegeven om achter de bekende geraniums te gaan zitten.

Ook de activiteiten, die in de afgelopen vijftien jaar zijn gehouden, hebben bijgedragen tot het onderhouden, stabiliseren en verbeteren van de contacten. De vereniging maakt zodoende een niet graag te missen onderdeel van mijn leven uit, dat mijn horizon in bepaalde opzichten wijder is geworden. Wat mij wel duidelijk is geworden, is het feit dat "men" niet zo gecharmeerd is van het papierwerk etc., maar dat lekker gezellig eten en drinken, alsmede lekker "ouwehoeren" sterk de boventoon voert. Ik hoop dat nog vele jaren zijn weggelegd om de situatie zo als die nu is te kunnen handhaven.

Ad Sampon

ZIEKTE

Ons lid Jos Meerman is al enkele jaren getroffen door de ziekte van Lyme en het zou erg leuk zijn om hem eens een kaartje te sturen in de hoedanigheid van oud-commando.

Dit zal hij zeker op prijs stellen en zal ongetwijfeld een steun zijn in deze moeilijke tijden.

Het adres luidt: Dorpsstraat 1, 4341 NB Arnhemuiden.

Ad Sampon, secr.