

Zaterdag 3 juli 2021

20 april 1991

30 jaar COV Zeeland

20 april 2021



Rien Wammes, Gerrit van Maren en Henk Bolder...

Om 08.00 vertrokken, zodat ik om 08.30 uur Henk Bolder bij afslag in Leusden kon oppikken. Het is rustig op de weg en om 09.30 uur arriveren wij bij de haven van Drimmelen. Een plekje vinden om de auto te parkeren en dan ons melden bij de organisatie. Al snel zien we de rondvaartboot “de Zilvermeeuw” liggen, waarmee we deze dag een rondvaart door de Biesbosch gaan maken. Net voor ons, zijn Rien Wammes en Gerrit van Maren eveneens gearriveerd. Langzaam maar zeker volgen er meer feestgangers. Uiteraard de leden van COV Zeeland, maar ook bekende gezichten van diverse zusterverenigingen (Zuid-Holland / West Brabant / Noord-Holland / Gelderland) en genodigden.

Op de vlonder bij de boot melden wij ons bij het feestcomité, waar we 4 consumptiebonnen kregen. Binnen in de boot zoeken we een tafeltje op, waar we al snel van koffie worden voorzien. Iets na 10.30 uur wordt de laatste gast welkom geheten en kan de boot vertrekken.

De zon begint door de wolken heen te schijnen en langzaam gaat de temperatuur omhoog. Het belooft een mooie dag te worden. Secretaris Menno Weber neemt de microfoon ter hand en heet eenieder welkom. Alvorens hij met de mededelingen komt, laat hij een tweede bakje koffie serveren voorzien van een lekker gebakje (dat hoort bij zo'n feest).



Edward Weijers, Bram Steijn en Menno Weber...

Na de koffieronde nam Menno opnieuw het woord en nam in het kort de dag met ons door, alvorens hij het woord gaf aan voorzitter Bram Steijn. Deze bedankte een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en wenste ons allen een fijne dag samen. Als je zo samen een dag op de boot zit, verhoogd dat ook weer de saamhorigheid.

Menno verzocht ons vervolgens om het lied “Wij zijn jongens één bonk schorem etc.” met z’n allen te zingen.

Zo kwam de sfeer er direct goed in.

Vanuit Drimmelen vertrokken wij richting Werkendam, om aldaar door een schutsluis te gaan.

De kapitein had er goed het oog in, want er zat aan beide zijden van het schip een paar cm ruimte tussen schip en muur.



De boot in de schutsluis bij Werkendam...

Vanuit de sluis kwamen we in “de nieuwe Merwede”.

Daarvandaan draaiden we “de Beneden Merwede” op.



De overgang van Nieuwe Merwede en Beneden Merwede...

Al varende over de Beneden Merwede passeerden we aan onze rechter zijden de plaatsen Boven Hardinxveld, Giessendam, Sliedrecht, Papendrecht en Zwijndrecht, terwijl Dordrecht aan onze linker zijde lag.

In Sliedrecht zagen we diverse cruise schepen leeg aangemeerd liggen, wachtend tot men weer kan uitvaren naar Duitsland en Zwitserland.



Eén van de vele cruise schepen, wachtend tot men weer in de vaart mag...



Het (petrochemische) industriegebied van Dordrecht...

De reis verliep met prachtige weersomstandigheden.
Dit trok diverse aanwezigen om gebruik te maken van het bovendeck.
Nadat we 's-Gravendeel waren gepasseerd gingen we richting het Hollands Diep.
Ondertussen liep het naar etenstijd en werden de voorbereidingen hiervoor getroffen.
We werden verwent met een heerlijke uitgebreide lunch.
Buiten de kaas- en vleesgerechten waren er kroketten, gehaktballen en diverse soorten brood.



Een prachtig- en heerlijke lunch wordt op zowel het boven- en ook onderdek verzorgd...

Nadat eenieder had genoten van de maaltijd, kon men uitzien naar de prachtige natuur en de vele soorten schepen, welke wij tegenkwamen.

Het einde van de Beneden Merwede kwam in zicht en de kapitein draaide zijn schip het Hollands Diep op, om vervolgens via een kleine omweg richting Drimmelen te varen.

We voeren onder de Moerdijkbrug door, de brug voor de hogesnelheidstrein (*welke zo'n 2 km lang is...*) en de oudere spoorbrug voor het normale treinverkeer.



De brug voor de hogesnelheidstrein over het Hollands Diep...

We voeren nog langs prachtige natuurgebieden.

Of het nog niet genoeg geweest was, kwam men ons nog verwennen met heerlijke snackjes.

Met een drankje erbij, kun je je dan best vermaken op zo'n boot.

Aan het eind van de middag werden er nog enkele toespraken gehouden door bestuursleden van de zusterverenigingen en de voorzitter van de Commandostichting.

Ook Midden-Nederland had voor deze gelegenheid wat in petto.

Aan voorzitter Bram Steijn werd een oorkonde voor het 30-jarige lustrum overhandigd vergezeld met een enveloppe met inhoud.

Bovendien kregen alle bestuursleden van COV Zeeland nog een pen, blocnote en een vaantje van onze vereniging cadeau.



Links de oorkonde overhandigd door COV Midden-Nederland...

De jubileumcommissie maakten aansluitend een doos open, waarin een voorbeeld van een speciaal geslagen coin werd getoond.

Deze coin werd aan alle leden van Zeeland overhandigd door Menno, als blijvende herinnering aan hun 30-jarig bestaan.

(deze is nu ook verkrijgbaar bij de Commando Toko...)



Het jubileumfeest was ten einde.

Een prachtige dag... een indrukwekkende rondvaart... een gezellig samenzijn.
Complimenten voor bestuur en jubileumcommissie van Zeeland.